

Oogstfeest Assen-Oo(g)st

Het is al best warm op de tuin, als we met z'n drieën aan tafel onder de parasol zitten. Margreet en Coby vertellen over het oogstfeest, dat afgelopen week gehouden is op de tuin. Eerdere jaren was er ook een oogstfeest, maar later in het seizoen. Dit tijdstip paste nu goed voor de tuinders. Iedereen heeft meegedaan en nam wat te eten mee. Van hartig tot zoet en gemaakt met ingrediënten uit de tuin; gado gado, pizza, salades, yoghurtgerechten.

Er wordt heel divers geteeld op de tuin, naast de traditionele groenten zoals bijvoorbeeld. Sla, Bieten en Pompoenen laat Margreet haar Bimi en Kousenband zien. Ook de tuindersgroep is mooi gemêleerd, zo is er een Syrisch gezin met een tuintje en een jongen van vijftien die meedoet.

De tuintjes zien er verzorgd uit, het loopt goed. "Het is beter op maat nu, vroeger met de grote groep was er wel eens te veel sla. Dat gaven we dan aan de kippen van Jan op de kinderboerderij van Valkenstijn. Dat hoeft nu niet meer. Wanneer er hulp nodig is helpen we elkaar, bijvoorbeeld bij het water geven of onkruid wieden".

Er wordt verschillend getuinierd, zo zaait de één zijn plantjes voor, de ander weer direct in de volle grond. Ook wordt er wel plantgoed geruild onderling. De bessenstruiken, pompoenen en de composthoop worden gezamenlijk onderhouden.

Tot slot staan we nog even stil bij het kruidenbed, en cirkel vol muntsoorten, waar iedereen van kan plukken.

