

Het was heerlijk fietsweer. De eerste tuin die we gingen bezoeken was in Marsdijk aan de Podzolhamel. De Veltvlaggetjes wapperden er uitnodigend als we er aan komen. We worden welkom geheten door Marijke en krijgen een rondleiding door de tuin. Een opvallend mooie grote tuin zo aan de rand van Marsdijk. Heel gevarieerd vwb de beplanting, van rabarber en walnoot, tot pawpaw en vijg. Eén van de kippen en haar kuikens liepen ook met ons mee. Na een kop koffie en lekkere koek gingen we door naar de volgende tuin; Anreperstraat. De kaart met route en leuke info hadden we mee. Er waren al wat meer bezoekers bij deze tuin, Cindy verwelkomde ons daar. Een mooie diepe lange tuin met veel leuke hoekjes en zitjes; een vijvertje, veel bloemen en ook groenten en fruit. De kippen zaten hier in de boom.



Vanaf hier naar Grolloo. Een hele mooie route via Ekehaar. Genoten van het landschap.



In Grolloo werden we ook enthousiast ontvangen door Corine en haar man.

We hebben de grote moestuin bekeken, even bij de varkens gezeten wederom onder het genot van een hapje en een drankje. Bij een kraampje waren de boeken van Velt te vinden.



Eind van de middag reden we weer terug richting Assen
Een geslaagde dag met inspirerende tuinen en gesprekken, zeker voor herhaling vatbaar!